

NIEUWSBRIEF CHAJA

Hallo Allemaal!

Hoe gaat het met jullie. Hierzo gaat het allemaal heel erg goed. Er is veel om te vertellen, maar ik begin met school.



NIEUWE SCHOOL

Sinds kort ga ik naar een andere school. Die heet Riverside. Ik ben daar zes weken geleden begonnen en nu hadden we een weekje vrij. Het is wel een beetje lastig want het duurt veertig minuten om op school te komen. En ook was het moeilijk omdat ik er nog niet zoveel kinderen kende. Alleen een tweeling, omdat zij vroeger naar dezelfde school ging als ik.

Op school leer ik nu ook Spaans. De juf is heel grappig, omdat ze de heel tijd roept: "he chicca". We krijgen bij alles wat we doen spelletjes van internet, waarmee we Spaans leren.

Op school heb je ook clubs, die heten skills for life. Ik ga naar een koor en naar de krantenclub. Daar gaan we een schoolkrant maken. Met het koor hebben we vorige keer een liedje opgenomen.



Bij muziekles kon ik kiezen uit viool, Klarinet of dwarsfluit en nog een paar andere instrumenten. Ik heb de dwarsfluit gekozen, omdat ik het een leuk instrument vind, en ook om iets anders te leren. Want ik speel al viool.

DWARSFLOUIT

Liefs, Chaja

DAGJE WEG

We gingen met elkaar een dagje naar Dresden. We hebben er een hoop gezien. Er was een kerk die van buiten heel oud leek, maar van binnen nieuw was. Het was al de vierde versie van de kerk! Hij was in de zestiende eeuw gebouwd. Verbrand en weer opgebouwd. Vervolgens hebben ze hem verplaatst, en na het bombardement in 1945 is het opnieuw opgebouwd!

We dronken hot chocolate in een theehuisje, wat papa en mama deed denken aan hun opa en oma's huis. Met ouderwetse kopjes en schotels. En oude foto's aan de muur en dat soort dingen. Ik heb er 'koude hond' gegeten, biscuitjes met chocolade eromheen.

Nog een leuke tijd op school (tot aan de vakantie) en met familie en stay safe!

BIO Chaja

Ik ben Chaja Wolters, en ik ben 9 jaar. Samen met papa, mama en Jesse woon ik in Praag. We wonen hier omdat maar weinig mensen de Here Jezus kennen. Wij gaan over Hem vertellen.

NIEUWSBRIEF VAN JESSE

Hoi,

Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Deze week was het half-term break. Fijn vakantie. Ik heb niet zoveel gedaan, gewoon gechilled. En we zijn met ons gezin naar Dresden geweest – gezellig met ons vieren. Het leukste was toen we uit eten gingen, in een klein restaurantje.



VERLOF

In april komen we weer naar Nederland en we blijven zes weken. Dit verlof ga ik niet naar mijn oude Nederlandse school, maar ik heb wel zin om mijn familie en vrienden weer te ontmoeten. En natuurlijk heb ik zin om weer te fietsen, dat kan namelijk niet in Praag.



P.S. op de foto doe ik de 'dab' – kennen jullie dat?!

RIVIEROEVER



Ik ga tegenwoordig naar een andere school, Riverside School, en dat betekent Rivieroever, omdat het gebouw vlakbij de rivier de Vltava staat. Ik zit er nu nog maar drie maanden op, omdat het op mijn vorige school niet zo goed met me ging. Op Riverside ben ik op een driedaagse ski-trip geweest, dat was in Spindleruv Mlyn.

Op school leer ik nu onder andere Spaans en Latijn. Bij het vak Engels moesten we een speech houden, en op vrijdag ga ik meedoen aan een speechwedstrijd voor de hele Junior High (dat is year 7-9, in Nederland: groep 8 tot de tweede klas van de middelbare school). Mijn speech ging over moderne slavernij op bijvoorbeeld op koffie- en cacaoplantages in Afrika.

Groetjes en wie weet tot ziens,

Jesse

BIO Jesse

Ik ben Jesse Wolters, en ik ben 11 jaar. Met mijn ouders en zusje Chaja wonen we als zendingen in Praag. We zijn uitgezonden door de GZB en de Sint Joriskerk in Amersfoort. Mijn e-mailadres is jesse.wolters@gmail.com.